



Van:

Friends of Nalanda Nederland

Secr.: F.v. Bourgondiëstraat 5

2405 ZM Alphen aan den Rijn

☎ 0172-495025

✉ friends.nl@nalanda-monastery.eu

Aan:

Vrienden van Nalanda

Uw brief

Kenmerk

2012-335 / NL-B1

Datum

6 December 2012

Onderwerp

JAARVERSLAG 2011

Beste vrienden van Nalanda,

Voor u ligt het allereerste jaarverslag van onze stichting 'Friends of Nalanda Nederland'.

Zo 'n 5 jaar geleden kwam de huidige voorzitter van de stichting met het klooster in aanraking doordat zijn zoon er als vrijwilliger ging werken. Het geheel van monniken, leken, vrijwilligers alsmede de internationale sfeer en doelstelling maakte op hem een diepe indruk. Ook werd het belang van het klooster voor de westerse wereld, voor de komende honderden jaren ingezien. Het boeddhisme is immers vrij nieuw in de westerse wereld. Naast de prachtige boeddhistische leringen, gebaseerd op de praktijk, die de verantwoordelijkheid van je denken en daden bij jezelf leggen, worden ook de schier oneindige mogelijkheden die we als mens hebben om onszelf te verbeteren, helder uiteen gezet.

Lama Zopa Rinpoche (rechts op de foto) is de geestelijke directeur van het Nalanda klooster. Hij stichtte het klooster in 1981 tezamen met zijn leraar, Lama Yeshe. Terugkijkend kun je zeggen dat ze een vooruitziende blik hadden, want het klooster breidt steeds verder uit. Het nieuwe gebouw is alweer te klein en er wordt alweer verder gebouwd. Geshe Lobsang Jamphel (links op de foto) is de huidige Abt van het klooster. Hij geeft ondermeer leiding aan de studies, die in het Engels worden vertaald.





De ‘geboorte’ van een nieuwe Sangha is een uitdaging, waar veel inzet, motivatie, tijd, geduld en vooral doorzettingsvermogen voor nodig is. Dit alles heeft de afgelopen jaren al geleid tot het in gebruik nemen van het nieuwe kloostergebouw met een prachtige gompa!



Op de foto de ‘Sangha’ van monniken, studenten en vrijwilligers voor de nieuwe Gompa. In het midden Geshe Lobsang Jamphel. Links van het midden Khadro-la, die tijdens het maken van deze foto les gaf.

De stichting ‘Friends of Nalanda Nederland’ is opgericht op 1 juli 2011 met als doel “Het steunen van het Internationaal Tibetaans Boeddhistisch Klooster ‘Nalanda’, gevestigd te Rouzegas, 81500, La Bastide St. Georges, Frankrijk en het steunen van de monniken en leken-studenten die in of via Nalanda het boeddhisme bestuderen, met name door een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het klooster. Het in Nederland propageren van – met name – het internationale aspect, het werk en de doelstellingen van het klooster. Leden van het bestuur zijn Henk van der Pol, voorzitter en secretaris; Jan Prins, penningmeester; Jeroen Alewijnse, algemeen bestuurslid belast met vertaling en ICT en Nel Hofstra, algemeen bestuurslid. Vanwege haar achtergrond als leraar op de Erasmus en betrokkenheid met natuur en milieu in de economie is haar taak voornamelijk breed adviseur. Van groot belang is de link met het klooster, vandaar dat in de statuten de verplichting is opgenomen dat er altijd een bestuurslid uit Nalanda, liefst de directeur, deel moet uitmaken van het bestuur. Wij hebben Tendar, de huidige directeur van het klooster, hiertoe bereid gevonden. Hij kan immers het best adviseren waar de donaties voor kunnen worden gebruikt.

In de praktijk blijkt, dat de meest gemotiveerden om Nalanda te steunen degenen zijn, die er al een keer geweest zijn. Zij voelen zich er het meest bij betrokken. Op zich logisch, want zij hebben er aan den lijve de positieve harmonieuze invloed ondervonden. Nalanda kan ook veel betekenen, zo blijkt, voor mensen, die tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig hebben. De veilige harmonieuze omgeving werkt genezend op de psyche van mensen. De afgelopen jaren hebben enkele jonge mensen dat aan den lijve kunnen ondervinden.



Rechts de twee leden van de kascontrolecommissie, Greet Rodenburg (links) en Truus Bos. Als 'pensionada's' hebben zij, vanwege het mede runnen van eigen bedrijven gedurende hun leven veel ervaring opgebouwd met financiële administratie. Ze waren erg tevreden over hoe onze penningmeester Jan Prins de cijfertjes had weergegeven. Ondanks veel spuurwerk konden ze er geen fouten in ontdekken! Beide dames zijn al vanaf het begin van de oprichting van de stichting sponsors van Nalanda!



Afgelopen halfjaar mochten we aan giften € 3231,37 ontvangen. Een mooi eerste resultaat! Daarvan kon € 800,- mee worden betaald aan de reparatie van het dak van het oude gebouw, waar een boom op was gevallen tijdens een hevige storm. Daarnaast waren er problemen met de invoer van een tweedehands bus, voor het vervoer ter plaatse van monniken, enz. Ook hierbij kon een bijdrage worden geleverd: € 346,-. Verder waren er nog wat kleine kosten voor foldermateriaal voor het bezoek van de Dalai Lama aan Toulouse à € 26,-. De kosten voor oprichten stichting en reiskosten € 279,65 en € 147,06, alsmede de kosten Kamer van Koophandel van € 26,64 werden eerst betaald, maar later als gift weer in de kas teruggestort omdat we intussen waren overeengekomen niets te declareren. Bij een ANBI stichting is het namelijk mogelijk dat de stichting een vaste vergoeding geeft voor gemaakte kosten. Vanwege het idee dat alle inkomsten zoveel mogelijk op de plaats van bestemming komen zijn alle bestuursleden in een vergadering akkoord gegaan met het besluit deze kosten niet in rekening te brengen. De enige kosten die overblijven zijn de bankkosten, die het eerste halfjaar € 19,50 bedroegen. Blijft als reserve per 31 december 2011: € 1586,52. Waarlijk een prachtig resultaat, waarvoor het bestuur iedereen hartelijk wil bedanken!



Ven. Losang Tendar (midden), Nederlander, directeur van Nalanda en lid van ons FON-NL bestuur met Ven. Tarchin, (rechts) de officiële vertaler van de lessen uit het Tibetaans in het Engels. Waarlijk een prestatie zonder weerga voor een geboren Duitser uit Beieren! Hier in de eetzaal tijdens het natafelen in gesprek met Katelijne Hooijmaaijers, Nederlandse en één van de vaste supporters van het klooster.



Afgelopen halfjaar heeft ons gemotiveerd door te gaan op de ingeslagen weg. Wij zullen naar wegen gaan zoeken om in Nederland het Nalanda klooster nog meer te gaan promoten. Dit staat al op de rol voor tijdens het bezoek van de Sera monniken aan diverse steden in Nederland, waar ze zand mandala's zullen maken en Tibetaanse dansen zullen uitvoeren. Wij zullen als stichting daar zoveel mogelijk ook bij betrokken zijn. Daarnaast zullen we op de website van Nalanda een plaats krijgen. Verder zijn er nog meer ideeën die nog verder moeten worden uitgewerkt. Mocht u op de een of andere manier hieraan willen meewerken, dan horen wij dat graag. Onze motivatie en doelstelling is immers dezelfde: in Nederland Nalanda steeds meer op de kaart te zetten ten behoeve van een betere maatschappij en al wat leeft!



Bij al onze werkzaamheden weten we ons gesteund door de positieve inbreng van de leraren en sponsors, die wij natuurlijk ook allen een warm hart toedragen! Nogmaals dank allemaal!

Namens het bestuur van de Stichting 'Friends of Nalanda Nederland', Henk van der Pol, Ven. Losang Tendar, Jan Prins, Jeroen Alewijnse en Nel Hofstra.
