



**Van:**

**Friends of Nalanda Nederland**

Secr.: F.v. Bourgondiëstraat 5

2405 ZM Alphen aan den Rijn

☎ 0172-495025

✉ [friends.nl@nalanda-monastery.eu](mailto:friends.nl@nalanda-monastery.eu)

**Aan:**

Alle "Vrienden van Nalanda"

**Uw brief**

**Kenmerk**

2015-211 / NL-B1

**Datum**

21 september 2015

**Onderwerp**

**JAARVERSLAG 2014**



Beste lezer, beste vriend of vriendin van Nalanda,

Voor u ligt het jaarverslag over 2014; een jaar, waarin in en rond Nalanda weer zoveel activiteiten hebben plaatsgevonden, dat ze in dit verslag niet allemaal kunnen worden opgenomen. De belangrijkste laten we natuurlijk wel de revue passeren. Naast de motivatie en inzet van alle monniken en leken van Nalanda is het mede aan jullie te danken dat Nalanda groeiende is. Door een behoorlijke donatie kon afgelopen jaar de bouw van het nieuwe monnikengebouw weer worden voortgezet. De al eerder aangebrachte fundamenten lagen al enige tijd op de verdere bouw te wachten, maar de tijd was duidelijk nog niet rijp. Al met al een prachtig vooruitzicht. Ook werd de nieuwe houtketel installatie in gebruik genomen. Dat scheelt enorm in de verwarmingskosten. Daarnaast hebben er het afgelopen jaar in Nalanda weer retraites plaats gevonden, zijn er open dagen geweest en hebben monniken les gegeven in verschillende plaatsen in Frankrijk, Monaco, Nederland en Letland om maar een paar landen te noemen. Het opleiden van monniken tot leraar is een van de speerpunten van Nalanda en hier wordt dus al druk aan gewerkt. Mooi werk! Ook mocht de Nalanda Sangha weer enkele belangrijke leraren ontvangen, die er speciale lessen en initiaties gaven. Toen in Juni Zijne Heiligheid de Dalai Lama een bezoek bracht aan het Instituto Lama Tsong Khapa in Pomaia, in Italië was dat een mooie gelegenheid om er met een bus vol Sangha leden naar toe te gaan. Een onvergetelijke gebeurtenis. Wij wensen u veel leesplezier!



## Activiteiten in Nalanda

### Stupa beschadigd als gevolg van een zware storm

Het voorjaar had voor Nalanda nogal wat verrassingen in petto. Zo viel tijdens een van de zware stormen de top van de stupa naar beneden. Daar ben je niet blij mee. Maar met vereende krachten werd onder leiding van Toine de “alleskunner” de top weer in ere hersteld. Sonam Sherpa, de kunstenaar die in Nalanda woont, heeft daarna de spits weer voorzien van een nieuwe goudlaag. En nu ziet de stoepa er stralender en glansvoller uit dan ooit tevoren! Zo kunnen ogenschijnlijke tegenslagen uiteindelijk betere resultaten tot gevolg hebben.



### Noodzakelijk: de reparatie van het dak van de werkplaats

Het dak van de werkplaats lekte aan alle kanten. Het kon echt niet langer zo. Mede door financiële hulp van onze stichting zijn er nieuwe dakpannen geplaatst en kan men er weer jaren tegen.



### Zen Garden getransformeerd tot multifunctioneel gebied

Gedurende 2014 heeft de Zen tuin een drastische verandering ondergaan. De vloer, die normalerwijze een halve meter lager was, is opgehoogd en bedekt met oranje linoleum. De belangrijkste reden voor deze aanpassing is, een plaats te creëren waar gehandicapten, die niet in staat zijn om de Gompa op de eerste verdieping te bezoeken, de gelegenheid te bieden de lessen via een videolink te volgen. De Zen tuin is nu veranderd in een multifunctionele ruimte.

---



Het heeft heel wat zweetdruppeltjes gekost, vooral om de loodzware keien zonder de hulp van Asterix en Obelix te verplaatsen. Maar met veel vernuft en sterke spieren is het allemaal gelukt!

Nadat een inspectie aan het licht bracht, dat er nog enkele veranderingen aangebracht moesten worden om aan de overheidsvoorschriften te voldoen, is men daar direct mee aan de slag gegaan. Het gaat hier om een nieuw brandalarm, vier rook verwijderende ramen en enkele muren brandwerend maken. In de keuken en de wasmachinekamer moesten nieuwe veiligheidslichten en noodknoppen worden geïnstalleerd.

### **Eerste Arhat beeld geschilderd**



Gedurende 2013 en 2014 werd een complete set van beelden van de Zestien Arhats, gebeeldhouwd door Jonathan Partridge in het Tushita Centre, uitgebreid gerestaureerd in de workshop van Nalanda.



Daarna werden er zeer zorgvuldig mallen van gemaakt, zodat er meer kopieën van gemaakt kunnen worden. Onlangs heeft Sonam Sherpa, de beschijdering van het eerste van deze standbeelden, dat van Ajita, voltooid.

### **Nalanda en het Masterplan**

Het meest prominente project is het nieuwe monnikengebouw, waarvan we hopen dat het in 2015 zijn beslag krijgt. Auto's rijden af en aan om alle onderdelen van het gebouw bijeen te brengen en samen te voegen. Een enkele keer dringt het lawaai van de bouw door in de Gompa, waar dan studie wordt gegeven of een pudja wordt gehouden. Het is dan een uitdaging om hiermee om te gaan. Gelukkig is dit van korte duur. Speciale dank gaat uit naar Martijn Prins, onze energieke architect, die alle bouwprojecten zorgvuldig heeft gecoördineerd. Martijn heeft een behoorlijk aantal jaren van zijn leven gegeven om het Masterplan van ontwerp tot en met de bouw te coördineren. Daar zijn we hem erg dankbaar voor! Aan het eind van 2015 zal zijn werk er op zitten en zal hij afscheid nemen van Nalanda.

---



Op deze foto liggen de fundamenteën van het nieuwe gebouw er nogal troosteloos bij en de Natuur is al bezig om geduldig maar gestaag door te gaan met zijn overwoekeringskunsten. Maar dat zal niet lang meer duren!

Want inmiddels is de situatie geheel veranderd en wordt er, dankzij een forse donatie met man en macht gewerkt aan de voltooiing van het gebouw. Martijn houdt er intussen een oogje op dat er niet met de “Franse slag” wordt gewerkt. Het is een houten prefab gebouw, wat later wordt bekleed.



### **Lekker warm! De nieuwe houtketel installatie!**

We zijn erg blij met onze nieuwe verwarmingsinstallatie. Dit scheelt zo ‘n 60 % in kosten! Prachtig gecamoufleerd als ware het een duivenverblijf! Zie daarvoor de foto rechts onder.





## Open dagen Nalanda in 2014

Op zondag 25 mei organiseerde Nalanda de eerste Open Dag van dat jaar.

Het was een prachtige zonnige namiddag. Verschillende mensen werden in de gelegenheid gesteld om in contact te komen met het klooster en werd het Nalanda klooster in staat gesteld om haar vriendschap met buurtbewoners en andere geïnteresseerden, te intensiveren.

Op 16 november organiseerde het Nalanda klooster haar tweede open dag, met lessen van onze inwonende leraren, begeleide meditatie, rondleidingen op het terrein, schilder- meditatie en veel heerlijk Tibetaans en niet-Tibetaans voedsel. Het was een dag vol bezigheden en enthousiasme. Zoveel mensen wilden vrijwilliger zijn in het keukenteam en in het team dat de bezoekers ontving bij de ingang. Er waren ongeveer twintig toegewijde mensen, die naast hun reguliere vrijwilligerswerk bereid waren om in deze twee teams te werken. Werkelijk teams die van aanpakken wisten! Daarnaast waren er ook onder de bezoekers mensen die waar nodig hand- en spandiensten verrichtten. We hadden dit jaar twee zeer succesvolle open dagen, beide met meer dan driehonderd bezoekers. Veel dank gaat uit naar allen die hebben geparticipeerd als manager, als vrijwilliger, monnik, non en student, alsmede aan alle weldoeners, zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn geweest.



## Sangha uitje naar Bodhicittaland in de Pyreneeën

Nalanda Monastery heeft een retreat hut en een stukje land in de Biros Vallei in de Pyreneeën. Daar verblijven bij tijd en wijlen monniken om in eenzaamheid te werken aan hun geest.

Hier zie je Geshe Jamphel Gyaltzen bezig met het ophangen van gebedsvlaggetjes tijdens een uitje op 12 april, waar 10 monniken, studenten en vrijwilligers aan mee deden.





## Nalanda gemeenschap bezocht lezingen van His Holiness in Italië

Van 11 tot 16 juni bezochten veel mensen van de Nalanda gemeenschap de lessen van Zijne Heiligheid, de Dalai Lama in Italië. Een bus vol met Nalanda monniken nonnen, studenten en vrijwilligers vertrok vanuit Zuid-Frankrijk naar Italië. Iedereen was welkom in het Instituto Lama Tsong Khapa, in Pomaia dat het evenement rond Zijne Heiligheid organiseerde.



## Bezoek van Dagri Rinpoche een groot succes



Op uitnodiging van onze abt Geshe Losang Jamphel bracht Dagri Rinpoche Nalanda van 16 tot 30 november een bezoek. Rinpoche heeft les gegeven uit een paar hoofdstukken van “The root Stanzas on the Middle Way” (“Mulamadhyamakakarika”, “Uma Tsawa Sherab”) door Nagarjuna, de grote Indiase filosoof en meester van de tweede eeuw. In een persoonlijk interview tussen de directeur van Nalanda en de SPC liet Rinpoche zijn waardering blijken voor hoe de Nalanda gemeenschap zich ontwikkelt dankzij een gezamenlijke inspanning van werken en studeren van de vele mensen aldaar.

## Studie in Nalanda

### Alle Masters Program studieonderdelen zijn beschikbaar als “drop-in”

Het advies van Geshe-la volgend, is besloten het hele Masters Program open te stellen als “drop-in”. Dat houdt in, dat je, zonder te zijn aangemeld als een officiële student, elke les kunt volgen die je maar wenst. Alles in het Engels. Zelfs de studie van slechts één module kan bijzonder inspirerend werken en is erg heilzaam.

In 2014 liepen er tegelijkertijd twee FPMT studie programma's. We mochten dat jaar ook onze nieuwe leraar voor het Basis Programma, Geshe Jamphel Gyaltzen verwelkomen. De Geshe was aangesteld door Lama Zopa Rinpoche. Het Master Programma, dat voor het eerst sinds het bestaan van Nalanda was opgestart, werd onderwezen door onze Abt, Geshe Lobsang Jamphel. Deze laatste ziet u op de foto rechts.





Op de foto links studenten van het Master Programma tijdens een gemeenschappelijk uitje. Wanneer u Nalanda wel eens heeft bezocht, herkent u zeker enkele gezichten op deze foto!

### **(Mahayana) Vipassana retraite**

Ven. Losang Gendun is een van de monniken van Nalanda die zowel in binnen als buitenland les geeft. Vaak is hij te vinden in Monaco, maar ook in Frankrijk en Nederland leidt hij retreats. Zo leidde hij het afgelopen jaar een retreat in het klooster zelf. Deze retreats worden als bijzonder inspirerend ervaren. Dit is mede het geval omdat hij erg ervaren is met het geven van persoonlijke aanwijzingen.



Beste vrienden van Nalanda, er lopen op dit ogenblik nog veel activiteiten, die deels in 2015 zullen worden afgerond. Dankzij uw genereuze donaties en wellicht ook fysieke hulp, konden we aan vele activiteiten een (financiële) bijdrage leveren, waaronder hout voor de houtboiler, de isolatie van de oude villa, de renovatie van het dak van de werkplaats om er maar een paar te noemen. In het financieel overzicht vindt u een precies overzicht waar alle gelden aan zijn besteed. Zoals altijd zijn de Triodos-bankkosten de enige kosten die we maken. Het bestuur haalt veel motivatie uit het dienen van het doel van Nalanda en dat is hun genoeg. Op deze wijze kunnen er ook nooit misverstanden ontstaan over declaraties van gemaakte kosten. Het komende jaar zal beslist weer vele uitdagingen brengen voor de Nalanda Sangha. Een Sangha in de groei, die staat aan het begin van wellicht tientallen nee honderden jaren van het “Leven van het Boeddhistisch Gedachtegoed in de praktijk”. Uitdagingen waar wij als “vrienden van Nalanda” graag aan mee werken!

Namens het bestuur van Friends of Nalanda Nederland, Ven. Losang Tendar, Nel Hofstra, Katelijne Hooijmaaijers, Jeroen Alewijnse, Jan Prins en Henk van der Pol.

---

**RESULTATEN 2014**

**FRIENDS OF NALANDA NEDERLAND**

**ANBI**

**overzicht mutaties giftenrekening**

	<b>inkomsten</b>	<b>uitgaven</b>			
1 jan 2014	begin saldo	€ 185,02	kosten bankieren	€ 92,41	
	opname van spaarrekening gedurende het jaar	€ 4.600,00	storting op spaarrekening gedurende het jaar	€ 2.091,66	
			29 jul 2014	isolatie oude villa	€ 500,00
				vlaggemasten bij meer planten bij retreat hutten	€ 1.500,00 € 500,00
			1 dec 2014	belastingen en hout voor houtboiler	€ 3.000,00
				voor schilderen 16 Arhats	€ 1.500,00
			30 dec 2014	renovatie dak atelier	€ 1.000,00
				bijdrage belastingen voor schilderen 16 Arhats	€ 500,00 € 500,00
				Jonathan's beeld	€ 500,00
	Ontvangen Giften	€ 7.625,00		donaties aan monniken op naam	€ 600,00
				bijdrage in reiskosten vrijwilligers naar Nalanda	€ 100,00
			31 dec 2014	eind saldo	<b>€ 25,95</b>
		€ 12.410,02			€ 12.410,02

**overzicht mutaties spaarrekening**

	<b>inkomsten</b>	<b>uitgaven</b>			
1 jan 2014	begin saldo	€ 3.042,01			
	rente spaarrekening	€ 16,19			
	storting spaarrekening gedurende het jaar	€ 2.091,66	opname van spaarrekening gedurende het jaar	€ 4.600,00	
			31 dec 2014	eind saldo	<b>€ 549,86</b>
		€ 5.149,86			€ 5.149,86



**BALANS 2014****FRIENDS OF NALANDA NEDERLAND****ANBI**

1 jan 2014	reserve 31 dec 2013	€ 3.227,03			
			afname giftenrekening		
			€ 185,02 – € 25,95	€ 159,07	
			afname spaarrekening		
			€ 3.042,01 – € 549,86	€ 2.492,15	
31 dec 2014			31 dec 2014 reserve 31 dec		
			saldo	saldo	
			giftenrek	spaarrek	
			€ 25,95	+ € 549,86	
					<b>€ 575,81</b>
		€ 3.227,03			€ 3.227,03

**BEGROTING 2015****FRIENDS OF NALANDA NEDERLAND****ANBI**

reserve 31 dec 2014	<b>€ 575,81</b>	bankkosten	€ 100,00
giften	€ 5.524,19	minimaal werk-kapitaal	€ 500,00
	€ 6.100,00	maximaal te schenken aan Nalanda	€ 5.500,00
			€ 6.100,00